

SOCKENBLADET

Frinnaryds Hembyggsförening Årgång 39 2017



VANDRING bland torp **CALLE SME** har flyttat **DET HÄNDER** i Socknen **TIDNINGAR** värmer **CELEBERT** besök **SVARTÅBRON** mår inte bra **HANDELSTRÄDGÅRDEN** i Frinnaryd **LINDBLAD** berättar **STUGFLYTT** från Talperna **FREDRIK** vill borra brunnar

Frinnaryds Hembygdsförening

Medlemsavgiften är 50:-/person eller 150:- för en familj. Du kan betala via bankgiro 5644-6347 eller till Birgitta Kellner, tel 0140-203 44.

Vi hälsar såväl gamla som nya medlemmar välkomna i vår förening. Henry Sjöstrands böcker om Frinnaryds socken kan köpas genom Hembygdsföreningen.

Hembygdsboken, 50:- (OBS!), *Nordsmäländska bilder*, 134:-

Sockenbladet kostar 30:- Kontakta Hembygdsföreningens ordförande.

**Köp den nya boken om
Torp och backstugor
i Frinnaryds socken**

Pris 100:-
Allt om bebyggelsen
i Frinnaryd.



Planerade aktiviteter 2017

onsdag 15/3 19.00

Årsmöte i Hembygdsgården. Visning av föreningens egna DVD-filmer. Föreningen bjuder på kaffe.

Torsdag 19/4 17.00

Vårröjning av Hembygdsparken och styrelsemöte.

Föreningen bjuder på kaffe.

Torsdag 11/5 17.00

Fagning i Majmålen

Lördag 20/5 10.00

Torpvandring i Bänarp/Örsås

Tag med kaffekorg.

Lördag 10/6 10.00

Kyrkogårdsvandring

Tag med kaffekorg

Lördag 1/7 08.00-10.00

Loppmarknad i Hembygdsgården

Servering.

Torsdag 20/7 17.00

Slätter i Majmålen.

Ta med kaffekorg

och lämpliga redskap.

Föreningen bjuder på ostkaka.

Söndag 20/8 11.00

Logmöte i Hembygdsgården

Frikyrkan ansvarar.

Lördag 28/10 07.00

Yste

Tisdag 14/11 19.00

Braskväll i Hembygdsgården.

Lennart Gustavsson visar bilder.

Föreningen bjuder på kaffe.

Lördag 16/12 14.00

Julmarknad i Hembygdsgården

Ostauktion kl. 15.00. OBS tiden!

Servering.

Sockenbladet

TSSN 1651 - 1468

Frinnaryds Sockenblad utkommer en gång per år.

Vi hoppas det blir en angenäm läsning.

Sockenbladets redaktionskommitté:

Hans-Åke Björklund, Arne Thorebring, George Sunbring samt Staffan Hellgren.

Vi tar gärna emot tips och idéer beträffande innehållet i Sockenbladet.

Tack Alexandra Falk för tiden i Sockenbladets redaktionskommitté.

Vi förstår att andra intressen tar mycket av din fritid men vi vill tacka för dina insatser och önskar dig lycka till i fortsättningen!

/Redaktionen genom Hans-Åke

Omslagsbilden: Torpvandring i Östenstorp i maj 2016. Foto: Staffan Hellgren



Hembygdsgården

Hembygdsgården i Sunhultsbrunn hyrs ut för mindre sammankomster.

Hyran avorstuga och kök 200:-

Hyra avorstuga, kök ock kyrksal 300:-

Samlingarna visas efter önskemål.

Kontakta Hans-Åke Björklund, tel. 070-230 18 36



Frinnaryds hembygdsförening: Styrelse: Ordförande Hans-Åke Björklund tel: 070-230 18 36 Magnus Ljunggren vice ordförande, Harald Runnestad sekreterare, Birgitta Kell-

ner, kassör och ledamöterna Tobias Andersson, Lars-Åke Davidsson, Gert Karlsson, Ulla Larsson, Zandra Rydén och Ausra Cederteg.

Org.nr. 826500-5275
Bankgiro 5644-6347
frinnaryds.hembyggsforening@gmail.com
www.hembygd.se/frinnaryd

PERSONUPPGIFTER FRINNARYDS SOCKEN 2016

FÖDDA

Thilia Segerberg	Sunhult	2016-02-08
Olle Johansson	Sunhult	2016-03-16
Thyra Andersson	Frinnaryd	2016-07-01
Sigrid Danielsson	Frinnaryd	2016-07-03
Harry Angselius	Sunhult	2016-07-12
Amber Olsson	Frinnaryd	2016-08-15
Olle Friberg	Sunhult	2016-10-02
Malte Gunnarsson	Frinnaryd	2016-10-13
Oliver Orre	Sunhult	2016-10-16

AVLIDNA

Gert Fransson	Antuna	1940-08-21	2016-02-21
Elisabet "Lisa" Gustafsson	Frinnaryd	1918-10-19	2016-03-18
Marianne Andersson	Frinnaryd	1943-04-30	2016-03-23
Anna-Stina Wilderoth	Frinnaryd	1922-07-26	2016-07-06
Per-Arne Olofsson	Sunhult	1961-07-06	2016-10-19

SOCKNENS FOLKMÄNGD

uppgick 2016-12-31 till 755 personer, en ökning med 21 personer sedan förra årsskiftet.

TIDNINGSARTIKLAR

från trakten hittar du på
hemsidan www.frinnaryd.com

Socknens folkmängd per den 31 dec 2016

	Kvinnor	Män	Totalt
Frinnaryds tätort	122	137	259
Sunhults tätort	152	150	302
Frinnaryds glesbygd	52	50	102
Sunhults glesbygd	48	44	92
Totalt	374	381	755

KYRKOGRÄNDSVANDRING 2017

Frinnaryds kyrkogård
Lördagen den 10 juni
Kl. 10.00
VÄLKOMNA!!

TORPVANDRING 2017

Bänarp/Örsås
Lördagen den 20 maj
Kl. 10.00
VÄLKOMNA!!

11-Kaffe i BYGDEGÅRDEN

Varje fredag kl 11.00

HAR DU LOPPIS- GREJOR?

Ring så hämtar vi:
Hans-Åke Björklund
tel. 070 - 230 18 36

Frinnaryds Hembygdsförening

RISKFYLDA FLOTTNINGSFÖRSÖK

Om flottningsföretag i våra trakter för 140 år sedan

I slutet av 1800-talet rådde det i hela Sverige en stark entreprenörsanda. Järnvägarna hade underlättat transporterna särskilt när det gäller skogsråvaran som vid sidan av gruvinindustrin utvecklades till en guldgruva för den svenska ekonomin.

Även i våra trakter kunde man förmärka liknande tankegångar och det fanns i gränstrakterna mellan Norra Vedbo och Ydre ett litet antal driftiga personer som gjorde försök att via nyanlagda flottningsleder i befintliga bäckar, åar och sjöar få ut det dyrbara virket i sjön Sommen och därmed få anknytning till sågverk i närheten och till järnvägsnätet.

Det som var aktuellt här var framförallt de stora skogsarealer som fanns och ännu idag finns kring Edhult i Askeryd och Leddamålen i Torpa m. flera ställen De personer jag syftar på var driftiga och optimistiska men det visade sig att de när det kom till kritan inte hade tillräckliga ekonomiska och praktiska resurser bakom sig, varför projektet slutade i konkurs efter ett fåtal år.

Den här spännande delen av den lokala historien är praktiskt taget okänd idag i våra trakter, en som har kunskap om flottningsverksamheten är Chalmar Nyman i Tranås/Torpa.

Han skriver i ett brev, i januari 2016, följande:

” Verksamheten med löstimmerflottning var som störst under andra världskriget då Boxholmsbolaget hade sex egna flottningsleder. Bulsjöån, en allmän flottningsled, användes som flottningsled för timmer från Lägernsjöarna. Några av mina informanter har berättat att de under sina uppväxtår hört personer berätta att det även förekom flottningsverksamhet från sjöarna Hyngen och Gravsjön till Skärsjöarna och troligen vidare genom Lägernsjöarna ut till Bulsjöån och sjön Sommen. Det finns dokument som visar att åtminstone ett flottningsförsök genomförts från Gravsjön [via Gravsjöhults kvarn och vidare genom den lilla ån som leder ut till Skärsjöarna]. Projektet fick ett negativt resultat men fortfarande finns det sjunktimmer kvar i Gravsjön.”

Nyman säger vidare: ”Det var skogsägarna Geijer på Edhult och von Krusenstjerna på Tranberga som bildade ett flottningsbolag som skulle frakta löstimmer i Torpaån från sjön Raklången till Sommen kring 1880. Flottningsbolaget hade även planer på att genom en kanal förbinda Raklången med Skärsjöarna. Denna kanal kom aldrig att färdigställas på grund av att flottningsbolaget gick i konkurs.”

Johnny Johansson i Skyttastugan, som bott i trakten hela sitt liv och känner nästan varje kvadratmeter där, har berättat att rester av flottningsleden mellan Skärsjöarna och Raklång-



Det här kan vara en samling flottare som kanske arbetade någonstans i de trakter som artikeln beskriver. Oskar Jarén tog bilden i början av nittonhundratalet.

en ännu är tydligt märkbara. Vidare har Johnny vid en bildtur i Leddamålamon visat på spår av flottningsränna av trä och stenfundament efter dammbyggnad intill förutvarande backstugan Åstugan halvvägs mellan Gravsjöhult och Lilla Skärsjön. (Se bifogad karta) Vid Åstugan fanns under lång tid också en ångsåg som efterhand moderniserades och var i bruk till långt fram på 1900-talet. Spåren efter sågverket vid Åstugan är ännu idag tydliga likaså syns det vid Gravsjöhults kvarn spår efter flottningsförsöken som gjordes för betydligt mer än hundra år sedan.

Nu som avrundning lite bolags- och personhistoria. I övrigt hänvisar jag till den inskannade karta som bifogas texten. De tänkta flottningsledningarna är på kartan markerade med rött.

Major Edvard von Krusenstjerna ägde *Edhults säteri* i Askeryd fram till sin död 1868. Därefter var hans sterbhusägare, bl.a. sönerna Julius Edvard f. 1841, Vilhelm Ernst f. 1846 (far till blivande författaren Agnes von Krusenstjerna-Sprengel) och Otto Hjalmar f. 1850. Julius Edvard blev med tiden framstående politiker, generaldirektör för Postverket och civilminister,

Vilhelm Ernst blev officer (överste) och Otto Hjalmar lantbrukare på Tranberga säteri som ägdes av hustruns familj (släkten Key-Åberg). År 1874 inköptes Edhult av brukspatron Geijer (f. 1825) som ursprungligen var från Värmland men hade varit bosatt i Voxtorp söder om Värnamo innan han tillträdde Edhult. Om Edvard von K. som ofta besökte Edhult är att säga att min farfar Frans Emil hade en del med honom att göra eftersom farfar var anställd en tid i Edhult/Edhults kvarn kring 1880. Edvard von K. som då var generaldirektör för Postverket försökte vid flera tillfällen förmå farfar att på Krusenstjernas rekommendation genomgå utbildning till postmästare.

Leddamålen (Lidamålen) i Torpa ägdes från 1877 av ett bolag på tre personer, dessa var Geijer, inspektor N. Möller i Angelstad och inspektor Otto Hjalmar von Krusenstjerna, den sistnämnde bodde då i Leddamålen som arrenderades av löjtnanten Rudelius. På den stora gården fanns det också rättare och en stab av tjänstefolk, drängar och pigor. Vidare var i Leddamålen bosatt en flottningsförman hos bolaget, han hette Daniel Joelsson och kom från Geijers trakter i Värmland. När Geijer vid konkursen 1881 lämnade företaget (han bodde fortfarande kvar några år in på 80-talet i Edhult), flyttade också Hjalmar von K. från Leddamålen till Tranberga säteri som tillhörde hustruns släkt. Tranberga säteri ägs i våra dagar av Rune Segeresson och hans efterkommande.

Kort om ägarförhållandena på de nämnda gårdarna efter konkursen på 1880-talet:

Edhults säteri inköptes 1888, då brukspatron Geijer avflyttade till Säby församling, av Johannes Samuelsson från Tockarp i Frinaryds socken. Sonen Amandus Johansson (f. 1874) tog så småningom över gården efter fadern. Amandus' dotter Agnes (f. 1911) och hennes man Eric Ericsson blev så de sista ägarna i Edhult, innan det gamla frälsegodset genom testamente övergick till att bli en stiftelse.

Leddamålen inköptes år 1881 efter flottningsbolagets konkurs av nämndemannen Jon Adolf Jonsson (f. 1844) från Linnekulla, varefter han med sin familj inflyttade på gården.



Karta med de tänkta flottningsledningarna markerade med rött.



Johnny Johansson vid Gravsjöhults kvarn, där flottningsleden från Gravsjön skulle passera förbi i riktning mot Lilla Skärsjön..

I Leddamålen var det liv och rörelse för 140 år sedan. Gården med sin pampiga huvudbyggnad och sina många ekonomibyggnader omgavs av ljusa marker, rätt stora åkerarealer och naturligtvis av mycket omfattande skogsmarker. Antalet människor som var sysselsatta på gården var stort och runt omkring fanns det torp och backstugor, vilkas yngre invånare i stor utsträckning emigrerade till Amerika – detta gäller också ett par av mina egna släktingar, vars ättlingar i mitt sällskap har varit på återbesök i trakten på 1990-talet. Närmast gården var det längre tillbaka omfattande partier med ädellövskog. Vår tids besökare kan därför få en felaktig bild av hur det såg ut i Leddamålen, innan den nutida monokulturen med mörk barrskog förändrade landskapsbilden radikalt. Man får låta fantasin flöda när man kommer ditupp idag.

/Henry Sjöstrand

VANDRING BLAND TORPEN I ÖSTENSTORP

Lördagen den 21 maj var det dags att återuppta de traditionella torpvandringarna i Frinnyrd efter några års uppehåll. Vi samlades ett 25-tal deltagare på Melkergården i Östenstorp. Vädret var perfekt och vårbloomingen betagande i den natursköna omgivningen. Hans-Åke hälsade välkommen varefter vi följde den gamla byvägen österut.

Vi njöt av blommande ängabullar, gullvivor och ängsbräsma vid sidan av vägen och vi passerade *Vittingsbäcken* som avvattnar sjön *Vittingen* ner mot *Söljen*. I slutet av 1800-talet hemsöktes trakten av en tromb som just uppstod över *Vittingen* och därefter rörde sig med stor kraft norrut och åstadkom stor förödelse bl.a. i *Traneryd*. I bäckens nedre lopp mot *Söljen* i söder har det påträffats omfattande rester av en kvarndamm och en skvaltkvarn som var i verksamhet under 1700-talet och kanske ett stycke in på 1800-talet. Fornminnesföreningen har inventerat platsen nyligen.

Det första torpet vi kom fram till var *Knölen*. Två uthus finns kvar samt stora körsbärsträd och spår av trädgård och källare. Körsbärsträden blommade rikligt just den här dagen. Trots att hundra år har gått sedan de sista människorna var bofasta i *Knölen* växer det fortfarande uppe på husruinen en typ av blå iris som på något vis tycks vara motståndskraftig och nästan evig – ett slags symbol för ställets själ. *Knölen* var ursprungligen en mindre hemmansdel i *Östenstorps* by som övergick till att vara torp. Namnet beror utan tvekan på ställets läge i naturen. *Knölen* fanns redan på 1700-talet. Idag står ett par av uthusen kvar under det

att lagården är riven. Stugruinen är tydlig och källaren finns kvar.

När vi satte upp minnesskylten (1970) var en av de tidigare invånarna där närvarande, nämligen skomakare Ernst Nöjd som med sina föräldrar bodde i *Knölen* till 1911, då familjen flyttade ner till *Frinnyrds* samhälle där fadern etablerade sitt välkända skomakeri i *Sanna*, i *Gropen* alldeles intill *Sjukkaskekapellet*. Ernst Nöjds föräldrar var skomakare Anders Johan Nöjd och hustrun Augusta Olivia Johansdotter.

I *Knölen* bodde efter familjen Nöjd en annan då välbekant frinnyrdsbo, *Ansryd Eklund* (bl.a. statare i *N. Isaryd*), med sin familj 1912 – 1915. Sista invånare här var slutligen 1919-1920 skogsarbetaren *Frans Oskar Vilhelm Fält*, född 1883, hans hustru *Agnes Maria Gustavsson*, född 1882, och deras 8 barn. Efter 1920 var *Knölen* obebott men det dröjde en tid innan boningshuset revs. Stuga och lagård flyttades till *Sunhultsbrunn* (fastigheterna *Fridhäll* och *Bergdala*).

Jan Andersson som arrenderar och brukar marken kring *Knölen* bidrog med minnen från Ernst Nöjds besök vid det gamla barndomshemmet under 1950- och 60-tal.

På *Knölen* utbreder sig så här i maj månad ett hav av gullvivor som knappast äger sin like i trakten.

Strax öster om *Knölen* låg stugorna *Lyckan* och *Häggen*, omgivna av gullvivor och gamla livskraftiga syrener. Vi hittade trappstenen till den ena stugan. *Häggen* var en *Backstuga* under *Östenstorp*, belägen strax öster om



Mandelblom på *Knölen*

Knölen. Stugan tillkom troligen under 1800-talets fyra första årtionden och var bebodd till 1884. Spismuren står kvar (även 2016) och marken är öppen och leende. En av traktens vackraste utsikter finner man troligen häruppe på höjderna.

Mellan Hägnen och Knölen stod det ytterligare en backstuga idag markerad av syrenbuskar och en trappsten, förmodligen var det denna stuga som gick under namnet *Lyckan*, sist bebott till 1878 av *Ulrika Charlotta Andersdotter*, född 1823.

Hägnen beboddes sist av *Maja Stina Petersdotter*, född 1801 i Frinnaryd.

På 1840-talet inträffade i Hägnen en familjetragedi. Backstugumannen och nyblivne änklungen Sven Mattsson avled 1845 och efterlämnade flera minderåriga barn. Om två av dessa meddelar sockenstämmoprotokollet: "Afladne Sven Mattssons 2 äldsta gossar i Hägnen komma att framdeles på fattigkassans bekostnad bortackorderas".

Utefter en åkerren tog vi oss så några hundra meter bort mot Östtorpahemmet, d.v.s. Östenstorp soldattorp. Hus, lagård och uthus står kvar om än med vissa renoveringsbehov. Torpet hade nummer 38 vid Jönköpings regemente och siste soldaten avflyttade 1896, då indelningsverket avvecklades. Han hette Gustaf Joakim Eklund och var född i Säby 1857. Hans hustru Matilda Charlotta Petersdotter var född 1862 i Lommaryd och makarna hade 4 barn. Östtorpahemmet brukades därefter av arrendatorn Anders Johan Fransson och hans hustru Tilda Emilia, dessa två hade 4 barn.

Rotehemmanen för nummer 38 N. Vedbo kompani utgjordes av Östenstorp och Örsås, tillsammans enligt dåtida sätt att beräkna jordbruksmark 1 ½ mantal. Soldaten i Östenstorp hette 1693 Jon Larsson och 1826 Johan Odén.

På återväg till Östenstorp by skymtade vi norrut mot Säby/Linderås-gränsen platsen där backstugan Högrösta en gång legat. Kvar finns där en lycka med körsbärsträd och tegelrester efter stugan. Stugan tillkom omkring 1850 och ägde bestånd till 1895 då den revs enligt anteckning i kyrkboken. Beboddes sist av *Johannes Pettersson* (kallad Jocke), född 1828 i Västra Ryd, död 1895, och hans hustru *Anna Stina Pettersdotter*, född 1822 i Frinnaryd, död i oktober 1895 strax efter maken. Åkerlappen där stugan stod kallas än idag för 'Jockalyckorna'.

Beträffande Östenstorp by är att tillägga att det i äldre tid räknades som 1 mantal skatte. Redan 1760 hade byn fyra hemmansdelar och en av dessa var, troligen det som senare blev Knölen. Storskifte genomfördes 1807 och ett genomgripande laga skifte 1841, då hemmansdelarna flyttades ut i nuvarande läge. Östenstorp/Östorp nämns för första gången i 1542 års jordebok. Vid Östenstorp kvarn eller Ralla har det som vi vet bedrivits kvarnrörelse och senare även sågrörelse – båda drevs ursprungligen med vattenkraft från Rallån. Kvarnen ska ha anlagts av en man vid namn Landberg år 1775.

Efter vår torppromenad på ca 3 kilometer smakade det utmärkt med matsäck och kaffe i det vackra vårvädrat hos Kerstie och Staffan, på Melkergårdens altan, under gemytlig samvaro.

Nästa års torpvandring kan förslagsvis komma att omfatta Bänarps soldattorp, Halla, Snällebo och Lövelund (Tapparps utjord), alternativt Dagsbo, Källevik, Hagstugan (Dagstorp, med gamla häradsvägen mot Sunhult) och Amerika (Örsås).

/Henry Sjöstrand



Henry Sjöstrand berättade om Torpen i Östenstorp - här vid Knölen.



Hembygdsföreningen har satt upp minnesskyltar vid socknens torp.



Gullvivor vid platsen där torpet Hägnen låg.



Östtorpahemmet - Soldattorp i Östenstorp

Motrab mekar i Calle Sme's anda

Motrab heter ett företag som har flyttat in i ILAB's gamla lokaler i Frinnaryd. Det lilla familjeföretaget, som inte är så litet längre, har ursprungligen sina rötter i Lommaryd. Calle Johansson är vde smeknamnet Calle Sme' efter sin far, däremot inte smedjan. Den lämnade han redan i början på 80-talet när han startade eget. Och företaget har vuxit. Först ur den första verkstan i Lommaryd och efter 28 år även den större verkstadsytan i Aneby. Nu har Calle tillsammans med sonen Henrik förvärvat det som tidigare var ILAB's lokaler i Frinnaryd. Dubbelt så stort verkstadsutrymme jämfört med de tidigare lokalerna i Aneby, och faktiskt som gjorda för Motrabs behov med bl.a. traverser.

Den 8:e september i fjol gick flyttlasset, eller snarare lassen - 300 pallar med delar, verktyg och maskiner. När vi går igenom den nya verkstaden i Frinnaryd är det svårt att förstå hur de fick rum med alla sina maskiner i Aneby. Det står maskiner och motorer i varenda vrå och alla har sitt specifika och nödvändiga arbetsområde, men det finns fortfarande gott om utrymme för Motrab att växa ytterligare. Och det kommer nog behövas för företaget har fått många nya och bra kunder, berättar Henrik.

- 90 % av våra kunder är verkstäder och yrkesverksamma entreprenörer, men det blir borrning av en och annan V8 motor åt privatpersoner också, säger han.

Det är med Henriks hjälp företaget har tagit klivet in i data-åldern. Calle har insett att det är nödvändigt att följa med i utvecklingen. - Ska man hänga med måste man satsa på datoriseringen, säger Calle. - Satsar vi inte då blir vi akterseglade. Motrab är en verkstad som specialiserat sig på att renovera och serva dieselmotorer och komponenter för dieselmotorer av alla slag. Här renoveras motorer och dieselpumpar till de flesta förekommande märken på marknaden.

Det handlar om tunga dieselmotorer för t.ex. lastmaskiner, grävmaskiner, och stenkrossar, motorer på upp emot 1000 hästar. Det finns ett 30-tal auktoriserade företag inom den här

branschen i Sverige, men Motrab är ensamma om att ha både motor- och dieselenovering i samma hus. Motrab är också återförsäljare för Cummins dieselmotorer - det största motor-märke som inte har någon egen fordonstillverkning.

I dieselvekstaden finns utrustning till dieselpumpar med både mekanisk- och elektronisk regulator (EDC), 12 och 24 volt. De testkör även commonrailspridare till de flesta applikationerna.

Varje pump och motor demonteras och rengörs innan montering sker med nya reservdelar och tätningar. Därefter testkör den och kalibreras i dieselprovbänken. Motorrenovering innebär också omlackering - motorn är som ny när den levereras till kunden.

Motrab servar inte bara i verkstaden - de åker gärna ut och felsöker, demonterar, monterar och justerar dieselpumpar ute på fältet också.

Det skall bli mycket spännande att följa Motrabs utveckling i de nya lokalerna i Frinnaryd.

/Staffan Hellgren



Noggrannhet är A och O när man renoverar motorerna. Inget får lämnas åt slumpen - här är det Calle som slipar en vevaxel till en catmotor.



Tre av fyra framför en av de dieselmotorer man renoverar för ögonblicket. "Calle Sme" Johansson, Henrik Smedelid och Björn Turesson. Johannes Karlsson jobbade hemma just den här dagen.

ICA Supermarket

ÖPPETTIDER
ALLA DAGAR
08.00-21.00

ANEBY
Tel. 0380-400 11, 415 10

Bergfoths Grafiska AB

Hos oss kan du beställa det mesta inom tryck!

Visitkort • Brevpapper • Kuvert • Affischer
Broschyrer • Roll-Ups • Vepor • Banderoller
Bilreklam • Skyltar m.m

Tel 0380-418 00
www.bergfoths.se • info@bergfoths.se

GULA LACKET

S N I C K E R I & I N R E D N I N G

- Butiksinredningar
- Lackering av köksluckor
- Lackering av möbler
- Snickeri



Hermelinsg. 16 573 31 TRANÅS
Tel 0140-38 47 00 www.gulalacket.se



elajo

Aneby 0380 413 00
aneby@elajo.se

EL-DATA-FIBER-KYLA-LARM-LANTBRUK
Elajo är ett av Sveriges ledande el-,mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal.
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

KANONADEN

ENTREPRENAD

Bockängsgatan 2, 571 38 Nässjö
Tel. Nässjö 0380 - 555 250 Tranås 0140 - 12101

Nya **Hullaryds
Handelsträdgård**

Snittblommor • Krukväxter • Binderier
Tel. 0140-220 08



COUNTRYLINE

SWEDEN

Brahegatan 39, GRÄNNA • Tel. 0390-101 01

www.countryline.se

Välkommen till

Krukmakare

Laila Bülow-Mattsson

Blå Pumpen Hantverk

Storgatan 49, 573 32 Tranås
Tel. 0140-185 22

Öppetider: Tisd-Fre. 10-18 • Lör. 10-14
www.lailabulowmattsson.se



Gårdebo Skog

www.gardeboved.se

martin.lindstrom1@outlook.com

Brasved - Pannved

Från 25 till 60 cm

Transport ordnad

070 246 66 70

Honung säljes



Från egen Bigård i Sunhultsbrunn

Magnus Ljunggren, Gamla Vägen 20

070-55 212 56, 0140-212 56

Hemleverans kan ordnas

ISARYD'S

Entreprenad & Lantbruk AB

Tel: 070 2431344

jonas@isaryds.se



SALONG 34-AN

BIRGITTA LILJA



JÄRNKÄLLEGATAN 7
573 73 SUNHULTSBRUNN
TEL. 0140 134 40
070 343 7853

colorama

COLORAMA ANEBY, KÖPMANGATAN 7, TELEFON 0380- 400 56
SVENS FÄRGHALL AB WWW.COLORAMA.SE

LinderåsLantTeknik



Smålandsvägen 6 573 97 TRANÅS Tel. 0140-500 37
E-post: Info@lantteknik.se Hemsida: lantteknik.se



Projektering väg, bro och markarbeten

Jan-Olof Göransson, Slättergatan 12 573 38 Tranås
Tel. 0707-48 59 96 / 0140-159 96

Östsvensk Miljöisolering

isolerar med Expressen och Aftonbladet

I Rolands gamla verkstad i Sunhultsbrunn huserar ett nytt företag sedan 4 år. Det är Johan Samuelsson som etablerat sig där med sitt företag Östsvensk Miljöisolering.

Ett företag som utför miljövänlig isolering med cellulosa fibrer från returpapper - återvunna dagstidningar som behandlas med brandhämmande medel i form av magnesium och borsyra.

- Expressen och Aftonbladet blir utmärkt värme- och ljudisolering. Dubbelt så bra värmehållningsförmåga som traditionell isolering, berättar Johan. Vilken av tidningarna som isolerar bäst låter vi vara osagt ...

Att återvinna material som annars skulle brännas sparar både energi och natur, särskilt eftersom det används till isolering i syfte att minska energiförbrukningen i byggnader.

Utvecklingen under de 4 år som gått sedan han köpte Vimmerbyföretaget och flyttade det till Sunhultsbrunn har varit gynnsam och lokalen som förvärvats i Sunhult har visat sig vara perfekt för ändamålet. Och utvecklingene går åt rätt håll. Jobben har ökat från 5-6 jobb i månaden till 3-4 i veckan.

Än så länge är det ett enmansföretag, där hans bror eller praktikanten från arbetsförmedlingern hoppar in när det behövs, men fortsätter intresset att öka så vet man aldrig. Johan arbetar över hela Sverige men det är främst i norra Småland och en bit upp i Östergötland han har sin kundkrets just nu.

- De flesta av våra kunder är och uppdragsgivare är byggen-treprenörer, fastighetsförvaltare och villaägare, berättar Johan. Och förstas husföretaget XN-villan som isolerar alla sina hus med cellulosa fiber.

För att effektivisera hanteringen åker han själv med lastbilen och hämtar balarna med rivet papper. Lastbilen rymmer 18 pallar, några av dem måste han lasta av för att få med sig maskinen som han använder för att blåsa in isoleringen. Golv- och vindsbjälklag, väggar, snedtak och parallelltak - ingenting är omöjligt att isolera. Isoleringens uppbyggnad i kombination med att den blåses in möjliggör en minimal isoleringstjocklek. Också trånga utrymmen kan isoleras eftersom cellullen kan tränga in i små utrymmen där den bildar en tät och skarvfri isolering, berättar Johan.

Utöver isolering tillhandahåller företaget en specialtillverkad duk, en ångspärr som fungerar optimalt tillsammans med isoleringen.

- Att bygga hus av trä utan ångspärr av plast ger en bättre inomhusmiljö. Isoleringen är ett naturmaterial, som kan binda och avge fukt, samtidigt som den binder eller avger värme, berättar Johan vidare. Att cellulosisoleringen andas bidrar med andra ord till till en behaglig inomhusmiljö. Materialet fungerar också bra för ljudisolering, akustikdämpning, kondensskydd och dragtätning.

Det är nog inte omöjligt att en och annan villa i socknen kommer att kunna glädja sig åt Johans miljöisolering i både trossbottnar och på vindar framöver.

/Staffan Hellgren



Johan Samuelsson har satsat på miljöisolering men när han inte blåser in isolering tar han hand om sina fastigheter i Eksjö eller arbetar hemma på gården i Askeryd.



Här isoleras ett golvbjälklag med cellulosa fibrer från dagstidningar.

DET HÄNDER I FRINNARYD



Lördagen den 19 november i Frinnaryds elljusspår.. Det tisslas och tasslas, fixas och fejas. Tomtarna och trollen förbereder den uppskattade tomtevandringen som ska äga rum för andra året i rad. Det har varit mycket att ordna med, tipspromenadfrågor som skrivits, skyltar som satts upp, korv, glögg och pepparkakor som inhandlats, ljusslingor som hängts upp för att pryda de vackra granarna, tomtedors stuga har klätts in med granris, trollbanan har fixats och mycket mycket mer...

Det börjar mörkna nu... klockan närmar sig 16 och besökarna står i kö för att träffa alla tomteväsen. Över 200 personer kom och mängder av paket delades ut av tomtedors till de förväntansfulla och uppspelade barnen, som också passade på att lämna sin önskelista till tomtefar!



Konst, Yoga och Ostkaka

Ja, man kan undra vad de kan ha gemensamt. Jo, Frinnaryds bygdegård!

Under året ställde Viggo Carlsen ut sina tavlor i Bygdegården. Utställning var mycket uppskattad och nu finns det planer på ytterligare utställningar under 2017. Kanske kan konstnärer som Lisbeth Hertelendy och Sven Karlsson lockas att ställa i Frinnaryds Bygdegård.

Planer finns också på att åter ha den uppskattade ostkakekursen liksom på att starta vuxenyoga i hembygdsgården.

Bergvärme värmer

Bygdegården har under hösten 2016 fått ett nytt värmesystem. Med egna medel, banklån och kommunalt bidrag har det borrats för bergvärme och en värmepump installerats.

Nyanlända trivs



Många nyanlända har fått en möjlighet till nystart genom att få en bostad i Frinnaryd. De rör sig om ett 30-tal flyktingar från oroliga och krigshärjade områden som börjar finna sig till rätta här. Inte minst tack var Frinnaryds Bygdegårdsförening som har flera aktiviteter planerade för våren och också redan igång.

Sedan några veckor tillbaka är Bygdegården och biblioteket öppet på onsdagkvällarna mellan 17 och 19. Då är det aktiviteter för både barn och vuxna. I nedervåningen är det lekar och spel på gång och samtidigt kan de vuxna umgås och jobba på sin svenska i café avdelningen. Initiativtagare är Frinnaryds Bygdegårdsförening och integrationsenheten i kommunen. Varje vecka kommer en nyanländ kille, som kommunen skickat, för att leka med och aktivera barnen, han har blivit litet av en lekfarbror för dem. Några svenska barnfamiljer kommer, men det vore kul om fler ville komma dit för att träffa våra nya sockenbor.

Varannan fredagkväll, när det inte är aktiviteter i Allianskyrkan är det barnaktiviteter i Bygdegården i samarbete med 4H. Då kommer Per Hansson från 4H i Jönköping. Han ordnar aktivitetskvällar av olika slag, för barnen. Härom veckan var det pizzakväll med filmvisning. Barnen lagade pizza så det stod härliga till. Det verkade som om det var roligare att laga pizzan än att äta den eller om den inte smakade riktigt som man tänkt sig... I vilket fall var det en rolig kväll för barnen ... och mycket att städa upp efteråt för de vuxna.

Måndag och torsdag kväll är det lek och idrottsaktiviteter i gymnahallen i Sunhult. Alla föreningar är involverade inklusive hembygdsföreningen och kommunens integrationsenhet. På måndagar för upp till 12 år och torsdagar från 12-112 år.

Svartåbron



Svartåbron i Frinnaryd

I slutet av maj månad 2015 kom en dyster rapport från företaget G2 Brokonsult AB som på uppdrag av Aneby Kommun gjort en besiktning av den gamla bron över Svartån. Det visade sig att bron är sämre än förväntat och det gör att en avstängning som skedde redan för ett par år sedan är fullt befogad.

Hembygdsföreningen har tillsammans med samhällsfören-

ingen haft samtal om den gamla bron och önskar att Aneby Kommun kunde ersätta bron om den tvingas rivas. Kommunen svarar att det är en stor kostnad 2 - 3 miljoner och det finns inget utrymme i någon budget inom överskådlig tid.

Dock kan finnas vissa möjligheter att få EU-stöd och frågan är på inget sätt avgjord.

/Hans-Åke Björklund

Vi utför

- Reparationer av dieselpumpar och spridare.
- Svarvning, fräsning, slipning mm.
- Hel- eller delrenoveringar av motorer.
- Försäljning av motorer, topplock, pumpar, filter och reservdelar.
- Vi har servicebil för fältarbeten.



Vi utför renovering av Dieselpumpar & Motorer • 0380-41992

MOTRAB Solrosvägen 5, 578 74 Frinnaryd

Henrik@motrab.se Calle@motrab.se

www.motrab.se

Swedbank



Alltid välkommen till oss i Aneby!

Tel. 0380-806 60



TVÄTTCENTER

I FRINNARYD AB TUFF-Duken

VI TVÄTTAR ALLT ÅT ALLA - PRIVATPERSONER - INDUSTRI - SERVICE
TEL 0140-20100 - FAX 0140-20303 - WWW.TVATTCENTER.SE

SUNHULTS GÄSTGIVERI

Hotell Restaurang

Bygatan 16, Sunhultsbrunn
Tel. 0140-211 00, 070-324 14 30

ÖPPETTIDER

VINTER: Månd-Tisd Stängt, Onsd-Sönd. 10.00-20.00

SOMMARTID: Öppet alla dagar.

— Vi tar även beställningar —

www.sunhultsgastgiveri.se

/OPTIMERA/

DIN BYGGHANDEL i ANEBY

Tel 0380-584 600

www.optimera.se

Öppet: Månd - Fred 6.30-17.00. Lörd 9.00-13.00

ALLT INOM BYGG & TRÄDGÅRD

AGA - GAS - PRIMA GAZ GASOL

Ägg

Br. Hyltbrings

Hyltan, Aneby | 070-207 66 79

Din gård & villamäklare

- Värdering
- Förmedling
- Auktionering
- Generationsskifte



Din gård & villamäklare



Aneby: 0380-450 05

Eksjö: 0381-100 10

YSTNING

Vid sjutiden på morgonen den 29 oktober hämtade Gert och Harald mjölk hos Brinkan, Nerbyn, Örsås, Tockarp och Isaryd och transporterade den till Hembygdsgården.

Mjölken värmdes ute i en bykebase till 37 grader C av Kenneth och Lars-Åke Davidsson.

Den varma mjölken bars in i Hembygdsgården och löplades.

När koaguleringen var klar (efter cirka en halv timme) startade själva ystningen. Ett helt gäng kvinnor och män hjälptes åt att sila bort vasslet från ostmassan, lägga massan i ostkorgar, försedd med en handduk. Massan pressades hårt för att få bort så mycket vassle som möjligt. Litet salt tillsattes.

22 ostar tillverkades. Dessa delades upp på flera personer som tog med sig ostarna hem för vidare hantering och skötsel.

Ostarna vändes morgon och kväll och varje gång var man tvungen att även byta handduk.. Det är alltid viktigt att koka handduken före användning.

Efter en vecka togs ostarna ut ur sina korgar och lades på var sin handduk.

Det var fortfarande nödvändigt att vända ostarna två gånger per dag, tvätta dem vid behov med saltvatten eller sprit.

Efter cirka åtta veckor var ostarna färdiga att säljas på ostauktionen i Hembygdsgården lördagen den 10 december 2016.

Kilopriset blev 346 kronor per kilo i genomsnitt.

Alla ostar gick åt!

/Birgitta Kellner



Gårdsbutik & Ostkakskafé
Ost, ostkakor, sylt m.m. Prova Brostorps ostpaj eller ostbricka i kaffet. (Måste förbeställas)
Öppettider se hemsida eller ring oss gärna om du har några frågor.



**BROSTORPS HEMLAGADE
OSTKAKA
& OST**

Öppet året runt för bokade grupper.
Brostorps Gård i Ydre
0140-430 54 • ostkaka.com

11-KAFFE

Tisdagar jämna veckor.

Välkomna till Hembygdsgården!

Kyrkorådet och
Hembygdsföreningen

JULMARKNAD



Kenneth Lood var i god form och lyckades få höga priser på ostarna och paketen.



Julmarknaden

hölls traditionellt den 10 december i Hembygdsgården. Drygt 60-talet personer, mer än vanligt hade kommit dels för att njuta av serveringen och dels för att delta i ostauktionen.

Som vanligt serverades hemost och hemkärnat smör till slaglimpa och de flesta satt och njöt länge innan det var dags för auktionen.

Kenneth Lood var som vanligt säker auktionsförrättare och han lyckades få höga priser på drygt 20-talet ostar liksom på paketen och ostkakorna. Genomsnittet blev 346 kronor per kilo för ostarna och totalt blev intäkterna 19.360 under dagen.



SLÅTTER I Majmålen

Under mer än 30 år har medlemmar ur Hembygdsföreningen samlats en kväll i mitten av juli varje år för slåtter på ängen i Majmålen.

Denna vackra kväll hade ett 15-tal personer samlats med liar och räfsor och efter en paus bland alla blommor för att avnjuta kaffekorgen hade krafterna återvänt och projektet kunde avslutas.

Avslutningen skedde som alltid på logen där ostkaka och jordgubbar med grädda smakade förnämligt.

Hans-Åke Björklund och Elisabeth Ganeståhl berättade om några av växterna som finns på ängen och en mer noggrann inventering planeras till nästa år.

STIG FREDRIKSSON BESÖKTE HEMBYGDSFÖRENINGEN



Hans-Åke Björklund, t. höger överlämnar böcker om Frinnaryds Socken till Stig fredriksson.



Foto: Claes-Erik Jacobsson

Kyrksalen var välfylld på tisdagskvällen då Frinnaryds Hembygdsförening inbjöd till den årliga brasaftonen. Denna gång hade föreningen lyckats få tag i utrikeskorrespondenten och journalisten Stig Fredriksson med rötter i Aneby. Han välkomnades av föreningens ordförande Hans-Åke Björklund och fängslade sedan publiken i en intressant berättelse om hur han bar sig åt för att smuggla ut texter och bilder som senare blev böcker av Alexandr Solsjenitsyn. Den senare fick Nobelpriset 1970 men kunde aldrig ta emot eller få del av själva priset.

Efter föredraget fick han ett antal frågor innan Hans-Åke Björklund överlämnade både sockenboken "Från Svartebo till Socknamon och även den nyligen utgivna "Torp och backstugor i Frinnaryds socken". Föreningen har ordnat brasafton i ett stort antal år och även nu samlades man runt brasan till servering som föreningen alltid bjuder på.

/Hans-Åke Björklund



Länsförsäkringar Jönköping

Närserv.kontor, Aneby
Tel. 0380-411 90

Stig-Göran Hyltbring
Distriktsombud
Tel. 0140-240 21
Mobil. 070-69 25 288



**bemanning
mark
transport
målning**

www.full-fart.se tel. 0140-210 58

Sundhults

Entreprenad & Skogsvård AB

Ring!
0703-697665

- Grävning
- Trädfällning
- Skogsvård

Br. Hyltbrings
Alltjänst



Hyltan, Aneby | 070-207 66 79

Mekonomen
Bilverkstad

HULLARYDS BILSERVICE AB

info@hbil.se

**Vi släcker 2:or
Vi utför försäkringsskador samt
rutbyte och AC-service**

0140 - 220 10
Mekonomen.se

Hullaryd
57891 Aneby

- Trädfällning med RUT-avdrag
- Røjning
- Manuell gallring



Hellgrens
Jakt & Skogsförvaltning

Tel. 070 336 25 22

gustaf@hjsforvaltning.se www.hjsforvaltning.se

En lokal för dig? Frinnaryds Bygdegård



**Möjligheternas hus:
Bygdegården**

hyrs ut till olika ändamål

T.ex. Bröllop, dans och sammanträden.

Har Du speciella önskemål försöker vi även lösa dessa.

För bokning och närmare information kontakta

Gert Karlsson tel: 0710-627 90 74 eller

Birgitta Kellner tel: 070-382 03 54

info@frinnarydsbygdegard.se

www.frinnarydsbygdegard.se

colorama

Storgatan 36 Tranås
Tel 0140-38 54 00



PLATTSÄTTNING

ALLT INOM KAKEL OCH KLINKER

www.jbplatt.se • joel@jbplatt.se • 0705 82 37 84

Jb Plattsättning, Äsperyd 1, 578 92 Aneby

Bosses
Elteknik

Lövgatan 1
578 74 Frinnaryd
Tel. 0140-20012
070-587 28 39

Elinstallationer

Ljud och ljus

Nyinstallationer, Reparationer av
Bostads-, Industri-
och Lantgårdsinstallationer

PB BYGG

PELLE BÄCK BYGG AB

Ombyggnad • Tillbyggnad
Renovering • Rotavdrag

Tel. 0140-109 80

Mobiltel. 070-604 20 38 076-1413066

Norrabyvägen 4, 573 43 TRANÅS

FRÅN FRINNARYDS SVETSINDUSTRI TILL BALTICUM FRINAB AB

I början av 1960-talet jobbade en ung man vid namn Ingemar Lifström på Fritzell Mekaniska i Frinnaryd. Sin fritid ägnade han åt att skrota bilar och sälja reservdelar. I Frinnaryd fanns under den tiden en firma som hette Frinnaryds reparationsverkstad. Ingemar Lifström köpte firmans inventarier och hyrde lokalerna. Nu kunde han utvidga sin fritidssysselsättning. Han insåg att det fanns ett behov av oljetankar nu när fler och fler gick över från ved- till oljeeldning. De största tankarna tillverkade han åt ett företag i Nyköping 1966. Två tankar om vardera 185 kubikmeter.

1968 köpte han så in marken där Frinab AB ligger nu och startade Frinnaryds Svetsindustri Ingemar Lifström. Den första verkstadslokalen som byggdes var på 300 kvadratmeter.

Foto: Tranåsposten



Ingemar Lifström

Nu började det hända saker. Skrot-Sixten Andersson i Tranås hörde av sig och beställde ett par containrar till hans dumper. Det blev starten på containertillverkningen, med stadiga leveranser till Gotthard Nilsson i Älmhult, ett stort företag i skrot på den tiden.

1974 fick företaget namnet Frinab AB och hade då en löpande produktion av



Foto: Tranåsposten

70 kubikmeter rymmer tanken på bilden. Den tillverkades i början av 1970-talet.

containrar i olika storlekar. Containrar såldes inte enbart i Sverige, under 80-talet såldes de även till kunder i Norge.

Lifström fångade upp idéer till förbättringar och innovationer av sina containrar. Idéer som vidareutvecklades och mönsterskyddades.

Verksamheten rullade på. Behovet av containrar ökade och Frinab expanderade. Verkstads- och lageryta utökades från att 1979 ha varit 1000 kvadratmeter till 2500 och senare till dagens 10000 kvadratmeter.

1989 såldes företaget som då hade 25 anställda, och fortsatte sin verksamhet i andra lokaler. Ingemar Lifström startade efter några år företaget Ilab tillsammans med sina söner. Ett företag som kom att tillverka återvinningscontainrar. Arbetet med dessa ledde till att Ingemar Lifström 2004 utsågs till "Årtiondets återvinnare" och fick ta emot

utmärkelsen av dåvarande miljöminister Lena Sommestad.

Så småningom köptes Ilab upp och från att ha börjat som en tillverkare av barnsäkra återvinningsstationer är Ilab idag marknadsledare inom avfallshantering med kontor i Tranås och produktion i Polen. I Ilabs lokaler i Frinnaryd huserar idag Motrab som du kan läsa om i en annan artikel i Sockenbladet.

Frinab AB som var i behov av större lokaler återvände till Lifströms gamla lokaler i Frinnaryd och blev så småningom en del av den större Balticum Koncernen. Koncernen har sitt huvudkontor i Kristianstad och en del av sin tillverkning i Frinnaryd. Om Balticum Frinab AB kan man läsa på deras hemsida:

"Balticum Frinab AB har utvecklats från ett tvåmansteam till en flerföretagskoncern. Den snabba utvecklingen har framför allt varit en effekt av ledarnas engagemang i service, kvalitet och konkurrenskraftig prissättning. Genom att sätta kunden i fokus har Balticum Frinab, under 40 år av verksamhet samlat en unik kunskap om marknads behov och förväntningar, för att kunna leverera både standardprodukter och kundanpassade lösningar.

En av de största containertillverkande fabriker i Sverige konstruerar och tillverkar idag ett urval av skräddarsydda behållare av högsta kvalitet i alla stålklasser, för att möta de mest utmanande uppdragen. Två av Balticum Frinabs helägda fabriker i Polen levererar sina mer standardiserade produkter till både Skandinavien och andra europeiska länder. Den höga kvalitén är säkrad genom starkt etablerade kvalitetskontrollrutiner utförda av svensk personal samt användning av svensk produktionsutrustning, precisionskomponenter och färg."

Systerföretagen i Polen har tillsammans ca 115 anställda. De har en modern maskinpark för konstruktion, blästring och lackering. Här tillverkas containrar främst för export till den skandinaviska marknaden och även lastväxlarflak, frontlastarbehållare, maskinflak och dumperbehållare.

Nästa år är det 50 år sedan Frinnaryds Svetsindustri startades av Ingemar Lifström. Vi hoppas att produktionen av containrar i Frinnaryd får fortsätta ett tag till.

/Staffan Hellgren

Källa:
Tranåsposten 2008.12.17
www.bfab.nu



Ta en BILD av DITT HUS ELLER DIN GÅRD OCH BERÄTTA DIN HISTORIA FÖR OSS!

Frinnaryds Hembygdsförening har som målsättning att skapa och bygga upp en intressant bild- och textbank om Frinnaryds socken i Bygdeband. Till det behöver vi din hjälp. Ta gärna en bild av ditt hus eller din gård och skicka till oss. Vill du dela med dig av historien om de som bor eller har bott där eller annan intressant information, gärna tillsammans med bilder så är det ännu roligare. Då kan sidan på sikt bli en källa till mycket information, inte minst för de alltför som ägnar sig åt släktforskning. Bilder och text skickar du till staffan@swhlayout.se eller frinnaryds.hembygdsforening@gmail.com.

Föreningens sida på Bygdeband hittar du här: bygdeband.se/forening/436091/sverige/jonkopings-lan/aneby/frinnaryd/frinnaryds-hembygdsforening/



Bygdeband är en öppen föreningsdriven webbplats för lokalhistoriskt material och är uppbyggd kring platser runt om i Sverige. Förutom fakta och berättelser om platserna finns knutet bilder och dokument, information om personer som någon gång bott på platsen, men även ljudfiler och filmer. Sammantaget handlar det om över en miljon platser, bilder, dokument och personer, och innehållet växer hela tiden.

lösningar till förra numrets Korsord och Ordknåp

KRISSKROSS...

Vägrät

- Engelå man och hemtrevlig musikgrupp
- Det äldsta föremålet i Frinnaryds kyrka
- Hundtag på envet
- Gröda som räddade många liv under 1800-talet
- Känd amerikan och flaggfoto för byggnadsarbetare
- Målgämnar
- Kristinas krukt
- Efternamn på 200-lappan
- Se bild
- Ostader ställer

Ledträtt

- Första gången Sunnhult omnämns i text
- Tåk - men inte pått eller tagel
- Frinnaryd är ett sådant samhälle
- Bra och bärjlip
- Snabbt internet
- Fica pica
- Göra ost



ORDLETANDE...

Ordletande:

I rutan av bokstäver finns tolvsmåga ord, vägrät, löstätt snett och baklänges, hittar du alla?



- Blålocka Förgätmigej Teveronika Gulsporre Linnea
Blåsippa Gullmåra Tiärbloster Kattefot Maskros
Ekorrbär Prästkrage Vitsippa Klöver



AGGE & OSKARS RÖR

Oskar 076- 774 15 17 • Agge 076-774 15 11

Allt inom VVS • Rörmokare i tredje generation



FIBERFEBER ...

Under året har mycket hänt. Äntligen fick vi klart med statligt bidrag och grävningen kunde komma igång. Två duktiga lag har grävt nästan dygnet runt. Vädrets makter har stått oss bi och grävningen har gått framåt näatan över förväntan.

Alla ingrävningar på tomter öster om riksväg 32 blev klara redan i september och om allt gick enligt plan blåstes fibern där redan före jul.

Grävningen fortsatte under oktober, november ner mot Ralla och vidare västerut. En hel del slang har samgrävts bland annat med Eon som har grävt ned en del av sina luftledningar till byar mellan Sunhult och Frinnaryd, bland annat Tockarp, Bänarp och Östenstorp. Tyvärr blev det dubbelgrävning till Östenstorp, fiberlaget var litet för snabba i vändningarna för EON just där.

Under vecka 44 började grävningen i Noby ner mot Degla kvarn för att sedan vända under Noån mot Norrby.

En andra grävningsslag anslöt vecka 42 och har jobbat med rättningar som upptäckts samt med att gräva in på tomter för de som beställt detta.

Vecka 45 startade grävningen i Hullaryd samhälle. Ledningskollen hade varit ute och märkt upp var tidigare ledningar ligger och Amaq hade varit ute och hjälpt till för att visa var deras rör går.

När alla slangar också på västra sidan av 32:an är grävda



Här är ett av de två lag som grävt ner fiberslang. Fr. vänster Robin Hultberg, Cathrin Forslund och Mikael Fransson.

kommer fibern blåsas även där. Detta sker troligen i början av april.

Grävningen från tomtgräns fram till huset liksom indragning av fibern genom husväggen och montering av dosorna får husägarna själva ombesörja. Behöver man hjälp finns det, på föreningens hemsida tips på företag som kan anlitas. Själva svetsningen av fibern, installationen, ordnar däremot fiberleverantören.

Då är vi förmodligen framme i juni månad. Sedan är det dags att välja leverantör av internetpaket och därefter att surfa ut i en hastighet av 100mb. Det ser vi fram emot.

Tack till alla som gjort ett jättejobb för att vi alla skall få tillgång till fiber! Fantastiskt bra jobbat!

/Staffan Hellgren
Text och foto

Handelsträdgården i Frinnaryd



Vintern 1945/46 flyttade mor och far med min syster Gunnilla, då 2,5 år, till Frinnaryd och Sollidens Handelsträdgård, som man köpt av Lifström. Flyttlasset kom från Hållingstorp i Östergötland.

Det var en tuff tid med mycket arbete och små inkomster. Med tiden blev dock handelsträdgården känd och uppskattad och inkomsterna ökade något så att det någon gång under 1950-talet var möjligt för far att inköpa en bil, en Standard Vanguard. Jag kommer svagt ihåg denna bil med texten "Sollidens Handelsträdgård" på sidorna som jag och några kompisar stolt poserade framför på en bild.

När far sedan köpte sin första Volvobil var det en stor händelse. Det blev en Duett, som var den mest praktiska bilen för trädgården.

Far odlade i princip allt själv, både blommor och grönsaker. Han arrenderade flera åkrar i Frinnaryd och dess närhet där potatis, morötter, kålrötter etc. odlades. Med tiden var denna del av verksamheten dock inte längre lönsam och han lade ner odlingen av grönsaker – förutom tomater och slanggurkor, som odlades i växthus.

Till jul var åtminstone ett av växthusen fullt av julstjärnor som han själv hämtade i Helsingborg med sin bil.

Tulpan- och hyacintlökar köptes in från Holland och varje år kom några holländska lökförsäljare. Det var spännande. Vi fick till jul alltid en holländsk Edamer-ost i röd förpackning som present från ett av företagen. Förr fanns dessa inte i affärerna i Sverige så vi var rätt ensamma om den osten – åtminstone i Frinnaryd.

Lökarna grävdes ner i trädgården och togs upp i tid före jul och påsk då lökblommor har sin "storhetstid". Det var ett tungt arbete för både mor och far som dock blev något lättare när lökkällaren byggdes. Istället för att gräva ner lådorna kunde de ställas in i lökkällaren och tas ut vid behov.

Den och tvättmaskinen var det som speciellt mor tyckte var höjden av lyx och som underlättade jobbet väsentligt.

Innan tvättmaskinen fanns, tvättades alla kläder – de var mycket smutsiga efter arbetet i trädgården – i tvättgrytan och sköljdes i badkaret i källaren. Då vi hade anställda under flera år så blev det mycket tvätt att ta hand om för mor.

Dagsrytmen såg oftast ut så här: Mor gick upp först och lagade chokladmjölk som far och mor drack gemensamt. Därefter började arbetsdagen. Klockan halv tio var det dags för grötfrukost, klockan elva kaffepaus, klockan ett smörgås med kaffe samt en kort tupplur på hallsoffan. Klockan fem var det dags för huvudmåltiden. Kvällen avslutades vid åttatiden med kaffe och bulle. Ett flertal pauser krävdes för att orka hålla igång det hårda jobbet.

Vid jul, påsk och i samband med begravingar blev det dock både kvälls- och nattarbete. Då fick radion stå på, oftast med någon sportsändning. Far var mycket intresserad av sport och var länge en duktig fotbollsspelare och skidåkare. Han samlade mossor och eklöv till de egenhändigt tillverkade kranstommarna, som han sedan dekorerade med vackra blommor. Många gånger såg jag hans vackra blomsterarrangemang i kyrkan, där han också ofta spelade fiol i samband med begravingarna.



Gösta Fristedt vid sina rosor omkring 1985

Far tog sticklingar från "vuxna" krukväxter och odlade det mesta själv. Jag kommer väl ihåg när ett växthus var helt fullt av cyklamen, begonier eller pelargonier – så vackert det var.

Inför varje jul fick alla äldre i Frinaryds socken en julblomma av Röda Korset. Jag hjälpte gärna till att bära ut blommorna till de gamla som blev mycket glada när jag kom. Ofta fick jag en liten slant eller godis som tack.

Far sålde sina varor både hemma i trädgården men även till blomsterhandlare runt om i trakten. Alla blomsteraffärer i Tranås bl.a. köpte sina varor av Sollidens Handelsträdgård.

På våren var det dags för penséer och andra plantor. Alla blomsterbänkar var fulla med plantor. Ett antal resor runt om i trakten gjordes så att folk som inte kunde ta sig till affären också fick möjlighet att köpa plantor. Ett par gånger fick jag följa med – en gång kommer jag ihåg att jag var så långt bort som Flisby.

I ett växthus odlade far slanggurkor. Där var det fuktigt och tropiskt varmt och väldigt speciellt att gå in dit.

En andra specialitet som far hade var hans tomater. Så goda tomater som han hade har jag sedan dess aldrig ätit. De var kända vida omkring och jag vet folk som var på genomresa genom Sunhult och som tog en avstickare till Frinaryd enbart för att köpa fars tomater.

Det var tomater som far odlade nästan ända till slutet av sitt liv och även om han hade sagt att han skulle gå i pension vid 67 års ålder så gjorde han inte det. Trädgården var livsviktig för honom.



Bilden ovan: Handelsträdgårdens första bil med barnen Birgitta i mitten, och Gunilla till höger, tillsammans med Ulla Eriksson, Solhem. I bakgrunden det gamla brandhuset.

Bilden till höger: Familjen Fristedt. Gösta och Karin med barnen Birgitta och Gunilla.

Bilderna togs omkring 1954.



1987 inträffade katastrofen. Värmepannan i trädgården exploderade och hela trädgården brann ner. Det var tragiskt för både mor och far att se sitt livsverk försvinna på bara några timmar.

1989 gick far bort och mor lämnade jordelivet 2016.

Båda hade levt för sin trädgård och för oss barn och inte minst barnbarn som upplevt en massa intressanta saker på Sollidens Handelsträdgård.

/Birgitta Kellner



Här syns hela handelsträdgården med Solliden framför växthusen. Till vänster, vid skorstenen, ligger butiken. Framför Solliden syns det gamla Brandhuset och till vänster om detta Perssons Cykelverkstad. Huset snett bakom Perssons är Solhem och i huset längs till vänster bodde Lifströms.

Brandkåren i Frinnaryd

FRINNARYDS FRIVILLIGA BRANDKÅR

Så här står det att läsa i Henry Sjöstrands bok "Från Svartebro till Socknamon":

Efter en brand vid Hallqvists pinnstolsfabrik 1903 insåg man att det var nödvändigt med någon form av brandförsvaret i Frinnaryds samhälle. Den förste brandchefen blev stationsmästare N.P. Johansson och den enkla materielen förvarades till en början i ett skjul mellan Missionshuset och järnvägen. Den bestod av handdrivna sprutor som transporterades på kärror. Så småningom konstruerade fabrikör Palmqvist en motordriven spruta fast monterad på en bil. I början spelade den s.k. vattenkedjan en viktig roll, och det var i denna som de yngre brandmännen startade sin karriär. Efterhand moderniserades materielen, men ännu så sent som på 1940-talet bestod brandstationen av ett skjul vid Källås, där brandsprutan förvarades. Brandlarm gavs med brandlur och den blåsande skjutsades i regel på cykel runt i samhället. Så småningom automatiserades även alarmeringen. När Frinnaryds brandkår upplöstes 1967 övertogs ansvaret helt av det kommunala brandförsvaret i Aneby.

1978		1978		1978		1978		1978	
År	Orsak	Plats	Varaktighet	År	Orsak	Plats	Varaktighet	År	Orsak
7/8	Vattenkärning Sambult	V. Sennestefabriken	2 tim	13/8	Vattenkärning	V. Sennestefabriken	2 tim	14/8	Vattenkärning
	Lars Jönsson				Jost - Carl Johansson				
7/8	Vattenkärning	V. Sennestefabriken	2 tim	14/8	Vattenkärning	V. Sennestefabriken	2 tim	14/8	Vattenkärning
	Carl Johansson				Jost - Carl Johansson				
8/8	Vattenkärning	V. Sennestefabriken	2 tim	14/8	Vattenkärning	V. Sennestefabriken	2 tim	22/8	Brandövning
	Karl Johansson				Jost - Carl Johansson				Santliga utom Källås
8/8	Brandövning			14/8	Vattenkärning	V. Sennestefabriken	2 tim		
	Santliga 10 st.				Frånberg				
	utom Bergsäter.				Zapp				
11/8	Hattusälvord	Lars Johansson	1 tim	22/8	Brandövning				
					Santliga utom Källås				
12/8	Brand Stjärneborg								
	Santliga utom Fagerlund								
12/8	Vattenkärning	V. Sennestefabriken	2 tim						
	Gustav Svensson								
	Haga Berg Sennestefabriken								



Hembygdsföreningen fick nyligen en anteckningsbok efter vice brandchefen Beng Widén. Boken är en dagbok över brandförsvarets uttryckningar och övningar mellan april och oktober 1969. Den 12 augusti kan vi konstatera att det brann på Stjärneborg... och att Fagerlund inte fick åka med...

Frinnaryds gamla Brandhus som låg vid Fristedts Handelsträdgård finns faktiskt fortfarande kvar.

Gert Karlssons, Gunilla Fristedts och Birgitta Kellners minnen av brandkåren i Frinnaryd:

Under krigstiden var Gunnar Hedström brandchef i Frinnaryds Frivilliga Brandkår och hans privatbil var samhällets brandbil, en Chevrolet. Tilldelning av bensin gavs för bruket som brandbil. Detta var under Hedströms tid som mejerist och det var på mejeriet hans (brand)bil stod parkerad.

Bilen hade en dragkrok som drog sprutan. Han tog så många han kunde i sin bil; de övriga fick åka droska med "Busspelle" (Gerts far).

IBland kom droskan före brandbilen till brandstället

Efter kriget byggdes en ny brandkårsbyggnad, placerad i korset Sunhultsvägen/Jahréns Väg (på Källås). En ny brandbil av märket Volvo, 90-hästare, köptes in. Den var fullastad med tank och var definitivt ingen raketbil.

En lur placerad på gaveln till byggnaden användes som larm.

Gunnar Gustavsson, som bodde på Källås, blev brandchef efter Hedström.

På 50-talet flyttades brandkåren till garaget vid Sollidens Handelsträdgård och ännu en bil med plats för brandkårsgubbarna, köptes in. En siren placerades på garagets takspets och i garaget placerades brandmännens utrustning, overall, stövlar och hjälm.

Brandchef var fortfarande Gunnar Gustavsson, även kallad "borgmästar'n", och min far, Gösta Fristedt, var vice brandchef. Gunnar hade flera stjärnor på sin hjälm, pappa Gösta enbart en. Övriga enbart ett runt märke. Allt i "guld".

En av bilarna kördes ofta av Fagerlund och han "lyckades" en gång köra sönder muren utanför Solhem. Han fortsatte sedan genom häcken in på Hagas tomt innan han fick stopp på bilen.

Eftersom far Gösta tog emot larmet på telefon och därefter satte på sirenen så var det vi två flickor som oftast var först att veta var det brann och var därmed oftast först på plats – direkt efter brandkåren.

Brandtelefonen ringde en natt. Det var på sommaren och pappa Gösta sprang ut och satte på larmet på taket till garaget. Gunilla vaknade och tittade ut och såg sin pappa springa tillbaka in med morgonrocken fladdrande efter sig. Så bar det iväg med tjutande sirener.

Gunilla minns också när ostlagret till mejeriet brann och pappa skulle klättra upp på stegen och tog av sig hjälmen för den var bara i vägen, tyckte han.

Flera gånger brann det i en möbelfabrik som låg bredvid dagens FIF klubbstuga.

Det fanns under 50- och 60-talet flera romer i samhället. En av dem låg vid ett tillfälle i en grop och han blev nästan trampad på av brandmännen.

Johanssonbrödernas Vagnfabrik brann också och tyvärr byggdes den aldrig upp igen.

Varje år strax före jul hölls en brandkårsfest i skolan. Far Gösta och hans bror Olle ansvarade för musiken. Festen började alltid med "Tomtarnas Vaktparad".

Britt-Marie och jag (Birgitta) uppträdde till och med en gång, utklädda till gubbar, sjungande "Johansson-låten".



Hedersplakett till Gösta Fristedt från Frinnaryds brandkår



Brandyxa som användes av Frinnaryds brandkår för att riva väggar och dörrar.

Foto: Staffan Helgren

DET HÄNDER I SUNHULT

Från Talperna till Sunhult

- Ett Lokalprojekt i Sunhults Byalag

Bakgrund och sammanhang

Sunhults Byalag, nedan kallat föreningen, har varit en aktiv förening i samhället sedan 1970 och anordnar en rad aktiviteter varje år, såsom metartävlingar, midsommarfirande och Luciafirande. Sunhultsdagen är en ny tradition som är under utveckling. Något som alltid har saknats i byn och starkt begränsar föreningens möjligheter är en samlingslokal som byborna kunnat ta del av och Byalaget kunnat ordna aktiviteter i. Nu har chansen kommit att ändra på det. Sunhults Byalag har för en symbolisk summa köpt Talpstugan i Tranås av Tranåsbostäder,

Nu är stugan nedmonterad och flyttad till Sunhult, en ny väg till platsen är ordnad och grunden dränerad och gjutning påbörjad, planen är att stugan skall stå färdig till sommaren 2017

Projektet

Tanken med stugan är att föreningen bland annat ska kunna ordna aktiviteter för barn och ungdomar i alla åldrar. Allt från Cafékvällar för småbarnsföräldrar till ungdomsgård för de äldre. Vi vill kunna möta ungdomarna där de är idag genom att ordna allt från E-sportkvällar, LAN, filmvisning till temakvällar.

En viktig del är inkoppling av fiber i stugan vilket ger föreningen mycket goda möjligheter att anordna utbildningar, kurser och föreläsningar inom alla tänkbara områden.

Lokalen kommer också kunna användas för diverse arrangemang såsom bröllopfester, dop, studentfirande, företagsevent med mera. Tankar finns också på att så småningom bygga omklädningsrum vilket ger förutsättningar att utveckla föreningens verksamhet ytterligare.

Lokalen och dess möjligheter skulle vara helt unika i samhället och vara till glädje för alla. Bara fantasin sätter gränser för användningsområden.

Lokalen

Lokalen som är byggd i början på 80-talet är på cirka 100 kvadratmeter med ett samlingsrum för ca 50 personer samt ett mindre kök och två toaletter. Lokalen kommer att vara handikappanpassad. Det kommer säkerställas i samarbete med Aneby Kommun och entreprenören.

Drift

Driften kommer att finansieras dels genom kommunala bidrag, uthyrning av lokalen samt genom den verksamhet som planeras att bedrivas. Föreningen kommer också söka stöd av lokala företag.

Mål med projektet

Vår övertygelse är att projektet kommer skapa en mötesplats för byborna och öka gemenskapen i samhället. Vi vill också göra Sunhultsbrunn till en ännu mer attraktiv plats att bo på genom att få ett mer aktivt föreningsliv.

Målgrupper och delaktighet

Vår främsta målgrupp är barn och ungdomar men även äldre som söker en aktiv fritid. Vi kommer genomföra enkäter bland skolungdomar för att få veta vad de har för önskemål och förhoppningar med samlingslokalen. Vi vill låta barnen i samhället hjälpa till att skapa en plats de vill vara på.

Samarbetspartners

Aneby Kommun stöttar projektet med sina kunskaper och kontakter. Vidare jobbar vi främst med lokala entreprenörer till byggandet. Föreningen har fått ekonomiskt bidrag från bland annat Allmänna Arvsfonden, Leader Sommenbyggd, samt Aneby kommun.

Viktigt för Byalaget är också att vi kan få in sponsorer som stödjer föreningen och vår verksamhet på årlig basis. Dels kommer våra kostnader öka för drift och underhåll av lokalen samt vill vi ordna fler evenemang och aktiviteter för ungdomarna. Så vi hoppas att just ert företag vill vara med och stödja vår verksamhet.

/Sunhults Byalag



Aktiviteter 2017

23/4 Städdag.

30/4 Valborgsfirande i hembygdsgården

25/5 Metartävling i Söljen

23/6 Midsommarfirande i hembygdsgården

2/9 Sunhultsdagen



Plocka ner och märka upp. Bilden högst upp till vänster när stugan i Talperna höll på att tas ner i början på hösten. Bilden till höger: välförtjänt fikapaus. Den lilla bilden till höger visar hur stugan såg ut när den stod i Tranås - nu är den på väg att monteras upp igen vid Sunhults idrottsplats. Den stora bilden visar hur lång arbetet hade kommit i mitten på januari. Väggar och tak är redan på plats!



BYGG & MARK HÖGLANDET Din lokala Byggentreprenör
 NYBYGGNATIONER • RENOVERINGAR
 REPARATIONER • LADUGÅRDSBYGGNATIONER

BETONG- OCH MURNINGSARBETEN

NYHET! VI SÄLJER OCH MONTERAR KOMPLETTA KÖK OCH BADRUM

Kontor 0140-200 68
 Tomas Axelsson 070-320 33 00
 Ulf Holgersson 070-210 37 11

VILKEN FEST DET BLEV NÄR FREDRIK FYLLDE 90

Det blev en enorm fest när Fredrik Starckenberg fyllde 90 år den 19 september. Han hade inbjudit vänner och bekanta till Frinnaryds församlingshem som blev fullsatt vid firandet. Alla bjöds på kaffe och ostkaka bakad av Ulf Lundberg och det var rikligt tilltaget så man fick ta om flera gånger.

Fredrik som själv varit medlem i flera orkestrar och musikgrupper hyllades nu av ett 20-tal aktiva musikanter och sångare i ett omfattande musikprogram. Där fanns medlemmar från

Musikgruppen Oktaven, Ydre Dragspelsgrupp, gruppen Gubbröra och Sommenbygdens Spelmän med flera samt kantorn Solveig Björkegren som ofta spelar tillsammans med Fredrik.

Fredrik själv spelade naturligtvis både fiol och elfiol tillsammans med de övriga musikanterna men fick också lyssna till musik från sin egenbyggda cello och även en stråkkvartett där samtliga instrument, två fioler, altfiol och cello var byggda av honom själv.

Det blev en skön improviserad konsert som bjöd på såväl klassiska klanger, folkmusik och jazz men också psalm och visa i olika konstellationer. Det lästes dikter, sjöngs solo av Jeanette Gustavsson och Mikael Gripe men framförallt musik på fyra

dragspel, nio violiner, cello, gitarr, bas och piano samt klarinett och cittra. Konserten varade hela 6 timmar!

I stället för presenter hade Fredrik önskat gåvor till Brunnar i Kenya och i samma summa hamnade också försäljningen av en egen nyproducerad CD skiva

med kända melodier som just tagits fram till 90-årsdagen. Det blev en enastående högtidsdag, en annorlunda men mycket trevlig 90-årsdag att minnas fylld av glädje, minnen och skön sång och musik.



Foto: Emelie Makrill/SMT

Fredrik Starckenberg med några av sina egenhändigt tillverkade instrument.



Glada spelemän på Fredriks fest fr. vänster: Mikael Gripe, Ingas-Lisa Karlsson, Rolf Gustavsson, Ingvar Lundqvist, Lisa Tidman, Pelle Tidman, Ann-Britt Karlsson, Siewert Pettersson, Svante Schöblom, Solveig Björkegren, Magnus Lundgren, Karl-Åke Sunddahl, Erik Johansson, Stig Andersson, Berndt Karlsson och Ulf Lundberg. Längs fram till vänster sitter Fredrik själv.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Styrelsen för Frinnyrds Hembygdsförening får härmed lämna följande verk-samhetsberättelse för år 2016. Styrelsen har bestått av Hans-Åke Björklund, ordförande, Magnus Ljunggren vice ordförande, Harald Runnestad sekreterare, Birgitta Kellner, kassör och ledamöterna Tobias Andersson, Lars-Åke Davidsson, Gert Karlsson, Ulla Larsson, Zandra Rydén och Ausra Cederteg. Styrelsen har haft 3 sammanträden under året. Medlemsantalet var vid årets slut 395 personer, varav 57 barn.

Sockenbladet har delats ut till alla hushåll i socknen, c:a 400 st., till 150 medlemmar boende utanför socknen samt till 35 annonsörer. Redaktionskommittén har bestått av Hans-Åke Björklund, sammankallande, Alexandra Falk, Staffan Hellgren och Arne Thorebring. Henry Sjöstrand är hedersmedlem och han har bidragit med flera artiklar av historisk karaktär från socknen. Han är också webmaster och håller hemsidan ständigt aktuell.

Vid årsmötet den 16 mars avgick Elisabeth Ganestål efter många år i redaktionskommittén och Ulla Larsson lämnade uppgiften som sammankallande i serveringskommittén. Båda fick blommor vid årsmötet. Vid årsmötet visades ett par av föreningens äldre filmer som överförts till DVD-format.

Under vårterminen ordnades tipspromenader i Sunhults samhälle vid fyra tillfällen i februari, mars, april och maj. Det var ett samarrangemang till-sammans med Bylaget, Frikyrkan och Svenska Kyrkan. Vid några tillfällen var det 20-talet deltagare men det minskade och ett uppehåll skedde under höst-terminen.

Den 21 april samlades ett antal frivilliga för städning av hembygdsparken. Den 12 maj genomförde några personer fagning i slätterängen i Majmålen.

Torpvandringar har återupptagits och nu samlades ett 20-tal personer den 21 maj i Östenstorp för att bese platserna för torpen Knölen, Lyckan, Hägnen och Högrösta samt Östenstorps soldattorp. I anslutning till denna vandring hade boken Torp och backstugor i Frinnyrds socken färdigställts av Henry Sjöstrand som även var ledare för torpvandringar. Avsikten är att fortsätta med dessa vandringar.

Kyrkogårdsvandringen fick få deltagare eftersom ett åskväder drog fram i bygden strax innan.

Loppmarknaden första lördagen i juli blev åter välbesökt. Generalen Magnus Ljunggren kunde skåda ut över en stor publik när signalen ljöd för start av försäljningen.

Ett 15-tal personer deltog i slättern av ängen i Majmålen den 21 juli. Den varma sommarkvällen gjorde att uppdraget snart var utfört och den goda ost-kakan och de stora jordgubbarna kunde avnjutas på logen som tidigare år.

I logmötet sjöng den ekumeniska kören och komminister Jörgen Hultman talade om Guds välsignelse.

I anslutning till att Sveriges Hembygdsförbund firade 100 år i Stockholm an-ordnade vår förening Öppet Hus den 27 augusti då en stor del av föremålen uppvisades för intresserade.

Vi förväntade oss storpublik vid braskvällen den 15 november då utrikes-korrespondenten Stig Fredriksson gästade oss och talade över ämnet Som hemlig kurir i Moskva. Vi fick dock plats i kyrksalen och fick lyssna till en spännande berättelse om hur han lyckades smuggla ut material till böcker av nobelpristagaren Alexandr Solsjenitsyn.

Den 29 oktober samlades ett antal av föreningens medlemmar till yste som resulterade i drygt 20-talet ostar som auktionerades ut vid julmarknaden den 10 december. Marknaden besöktes av mer publik än tidigare och gav till resultat att ostarna inköptes för ett genomsnitt av 346 kr per kilo vilket är bland det bästa någonsin.

Utöver de uppräknade aktiviteterna förekommer stick-café och 11-kaffe regelbundet. Dessutom besöker kyrkans barn-timmar Hembygdsgården några gånger varje år.

Till slut vill styrelsen tacka alla som på olika sätt stöttat föreningen och gett bidrag till verksamheten.

Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Vi kallar härmed till årsmöte i
Hembygdsgården

onsdagen

den 15/3 kl. 19.00

Föreningen visar egna filmer
och bjuder på kaffe

VÄLKOMNA!!
Styrelsen

Gamla BILDER BERÄTTAR ...



På fotot taget utanför Bergkvists möbelfabrik kring 1925 syns i bakre raden fr. vänster: Gideon Johansson-Rygert, okänd, okänd, Gunnar Gustavsson, Gustav Rosell, okänd, okänd, Sten Bergkvist

I främre raden: Axel Johansson, Klas Göransson, Axel Bergkvist, Edvin Magnusson, Bror Skog och Karl Reinhold Svensson. Fotograf okänd, kanske Oskar Jarén?



Söndagskolelärare i Ebeneser kring 1925. Bakre raden fr. vänster: David Johansson (Hultåkra), David Karlsson (Hultet), Erik Malm, Klas Johansson, Josef Larsson, Gustav Johansson (Brinkan), Edvin Magnusson, Karl Ängbom.

I främre raden: Klas Göransson, Axel Bergkvist, Greta Bergkvist, Eva Johansson (Brinkan), Hanna Svenberg.

Söndagsskolklass i Ebeneser, Frinnaryd, i mitten på 1930-talet. (Hör av dig om du känner igen någon av de utan namn!)

- | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Filip Johansson | 8. | 15. | 22. | 29. Erik Malm | 36. Ebba Widell |
| 2. Erik Larsson | 9. Hjalmar Olsson | 16. Börje Landberg | 23. | 30. Anna-Greta Karlsson | 37. Sture Källner |
| 3. Greta Johansson | 10. Eric Blom | 17. Fredrik Starckenberg | 24. Eva-Lotta Karlsson | 31. Ingrid Rosell | 38. Folke Engdahl |
| 4. Dagny Larsson | 11. | 18. Ingrid Wilderöth | 25. | 32. Margareta Lundström | 39. |
| 5. Sven Olsson | 12. Nils Jonsson | 19. Ulla Ekvall | 26. | 33. Harald Zethsson | 40. Nathanael Karlsson |
| 6. Rudolf i Stockabäck | 13. Stig Johansson | 20. Vera Svensson | 27. Eva Hult | 34. Gunnar Andersson | 41. Ingegerd Axelsson |
| 7. | 14. Nils Johansson | 21. Majbritt Gustavsson | 28. Mary Magnusson | 35. Sylvia Adolfsson | |



- | | | | | | |
|---------------|----------------------|-----|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 42. | 48. Alf "Putte" Hult | 54. | 60. | 65. Rune Andersson | 69. |
| 43. Rolf Malm | 49. | 55. | 61. | 66. Anna-Lisa Lindström | 70. Majbritt Zethsson |
| 44. | 50. | 56. | 62. | 67. Göte Hyltbring | 71. Lilly Zethsson |
| 45. | 51. Ingrid Johansson | 57. | 63. | 68. Majbritt Engdahl | |
| 46. | 52. | 58. | 64. Gösta Johansson | | |
| 47. | 53. | 59. | | | |